

Reisverslag : Kent en East-Sussex.

7 tot 11 september 2015

Op maandag 7 september vertrokken we met 38 fitte en wakkere (6u30 !!) reisgenoten richting Kent en East-Sussex. In Veurne werden nog 3 reisliedhebbers opgehaald en dan reden we naar Calais om daar met de shuttle naar Dover te sporen. Een vlugge reis van 35 minuten door de tunnel bracht ons op Engelse bodem.

Ons eerste bezoek was aan een nieuw stukje Engeland nl. "Shamphire Hoe" gemaakt met de stenen en het kalk om de tunnel te bouwen. Een korte wandeling door deze wonderbare plaats met wilde bloemen, vogels, de zee, de stilte, de rust en de zon deden ons goed.

Om 10 uur werden we verwacht aan" Dover Castle "voor een bezoek op eigen tempo. In de Great Tower ontdekten we hoe het hof en de tijden van Koning Henry II op een kleurrijke manier tot leven gebracht worden. Ook konden de geheime oorlogstunnels en het ondergrondse Ziekenhuis Bijgebouw bezocht worden. Van op de toren had men een mooi zicht op Dover en de omgeving van het kasteel.

Na dit leerrijke bezoek reden we naar "Sandwich" een historische plaats in het graafschap Kent waar we een lekker middagmaal namen. En of het smaakte! Het stadje ligt aan de rivier "The Stour" en dankt zijn naam aan de zanderige grond rond de rivier. In het stadje werd de kerk St Peter's church gedurende de 80 jarige oorlog gerestaureerd door de vluchtelingen uit de Nederlanden; dit is nog te zien aan de typische Nederlandse bakstenen en de kerktoren die als enige in de regio een koepel heeft. Ook enkele klok- en trapgevels in het oude centrum wijzen op de Nederlandse invloeden.

Op weg naar Chilham, een dorpje dat diende als decor voor vele tv-serie's en films, kwamen we stil te staan door een slecht geparkeerde auto; geen doorkomen aan. Onze chauffeur Matthias heeft al het nodige gedaan om de chauffeur te vinden. Tevergeefs. Na een grote 30 minuten kwam de man eindelijk aangewandeld; had moeten werken. Na een paar 'sorry's' reed hij weg en wij dus ook. Maar er was geen tijd meer om Chilham te bezoeken. Misschien nog in de loop van de week. Op naar ons hotel in Ashford. Met de mooie, ruime kamers en een keuzemenu was ons deel. Iedereen genoot van de aangename, ongedwongen sfeer.



Dag 2 : dinsdag 8 september .

Na het “Engels” ontbijt verkennen we een stukje van East-Sussex. Onze dag begint in het stadje Rye , een van de best bewaarde middeleeuwse steden van Engeland. Onze ochtendwandeling loodst ons door de betoverende geplaveide Mermaid Street, voorbij de Normandische kerk St Mary’s en de dicht op elkaar overheellende huizen . De straatstenen in Rye zijn moeilijker te bewandelen dan onze Brugsche kasseien. De Mermaid Inn , het grootste middeleeuws gebouw van Rye , was vroeger de thuisbasis van de beruchte smokkelaarsbende de Hawkhursts.

We rijden nu verder naar Hastings, een bruisende badstad aan de zuidkust van Engeland. In onze vrije tijd konden we een wandeling in de oude stad maken of langs het strand waar oude hoge donkere hutten staan waarin men netten te drogen hing. Men kon ook het kabelspoorreintje nemen waar we boven op de kliffen een mooi uitzicht hadden op de stad , de kliffen en het kanaal. Na het middagmaal reden we door Eastbourne , een mondaine badstad met hele mooie huizen en prachtige Victoriaanse hotels naar Beachy Head and 7 sisters, de hoogste klif in Groot-Brittanië.



Eventjes uitstappen om deze pracht te bewonderen en te fotograferen .Wie meer wil zien over deze kliffen en het afbrokkelen kan terecht op YOU-TUBE “ Burling Gap”.



We rijden noordwaarts naar Burwash waar we Bateman’s, het huis van de schrijver Kipling, bezoeken. Kipling is vooral bij ons gekend voor het schrijven van “Het Jungle Boek” Binnen in het huis had je de indruk dat de schrijver eventjes weg was. Zijn bureau lag er slordig bij , in de salon speelde een oude Edison grammofoon, souvenirs van zijn verre reizen vindt men in het huis terug evenals het certificaat van de Nobelprijs voor literatuur. Ook de tuin met de vele rozen en de vijver waren een bezoek waard.



Via binnenwegen reden we door het Kentse landschap met zijn mooie dorpjes terug naar het hotel. Het was een goed gevulde dag met nieuwe ontdekkingen .

Dag3: woensdag 9 september

Op de derde dag verkennen we het noorden van Kent en starten onze tocht in Gillingham waar we ‘Dickens World ‘ bezoeken.

Charles Dickens was een belangrijke schrijver uit de periode van Queen Victoria. Hij kwam als kleuter van 5 terecht in de armste wijk van Londen nadat zijn vader hun hele hebben en houwen had vergokt. Als 12 jarige moest hij werken, was zeer leergierig, en als

17-jarige werd hij free plaatselijke krant. Hij kon schetsen en had een goed humor.

Dickens World toont het was in de tijd van namen ons mee in de tijd , straten , naar de boot waar gevangenen



Lance reporter van de heel goed karakters gevoel voor Engelse

ons het leven zoals Dickens Twee gidsen leiden ons door de gevangenis, naar de gedurende 18

maanden in mensonwaardige omstandigheden moesten verblijven op weg naar Australië. We werden naar de klas gebracht en moesten ons als goede leerlingen gedragen of anders : straf! In de kast! Het was wel hilarisch met een fantastische gids ; maar de tijd van Dickens was voor de lagere klasse triestig.

Terug naar vandaag en verder naar Rochester. Na een korte wandeling rond het kasteel en de kathedraal trokken we naar het restaurant voor een gezamenlijk middagmaal.

Door het Kentse landschap reden we naar Faversham voor een bezoek aan de Sheperd-Neame brouwerij. Na een rondleiding en het proeven van 6 soorten van hun bier , die zeker onze smaak niet waren , keerden we terug naar het hotel in Ashford.

Langs de weg zagen we ronde gebouwen met een witte schoorsteen.



Dit zijn de hoppe Asten die vroeger werden gebruikt om de hop te drogen. Deze asten bestonden uit 2 verdiepingen : onderaan

werd vuur gemaakt en daarboven werd de hop gelegd om te drogen. De schoorsteen zorgde ervoor dat de rook naar buiten kon. De witte koppen konden draaien met de wind . Nu zijn deze gebouwen beschermd en zijn ze verbouwd tot woningen.

Het was alweer een mooie en leerrijke dag waar aan tafel nog lang kon over gekeuveld worden.

Dag 4 donderdag 10 september.

Een mooie zonnige dag met blauwe hemel voert ons naar Tenderden aan de rivier Rotter. Een ochtendwandeling door dit 13 eeuws tijdloos dorpje met veel zelfstandige winkels was een goed begin van de dag.

Onze volgende stop is "Bewl Water"gebouwd in het begin van de jaren 70 . Het is een groot stuwmeer en het grootste meer van het zuid-oosten van Engeland. Het meer dient als waterreservoir. Enkelen onder ons hebben de wandeling gemaakt tot aan de stuwdam. Het is een mooie plaats waar het goed vertoeven was. In het zonnetje konden we op het terras genieten van een vrije lunch met of zonder soep.



Na een rustige en aangename voormiddag reden we naar Chartwell waar een bezoek aan het huis van Winston Churchill op het programma stond. We wandelen door de rozentuin van Lady Churchill en komen zo aan het huis. De inrichting is nog in de oorspronkelijke staat. In de studio zijn de schilderijen van Churchill te zien. Een wandeling door de tuinen en rond het meer met zwarte zwanen rond dit bezoek af. Je hebt wel een ganse dag nodig om het hele domein te bezoeken. Maar wat we gezien hebben was toch de moeite waard.

Na dit bezoek keerden we terug naar het hotel voor het laatste avondmaal.

Dag 5 : vrijdag 11 september.

Op deze laatste dag in Kent zullen we genieten van de tuinen in Sissinghurst Garden. Sissinghurst was het mooiste gedicht van de schrijfster-dichtster Vita Sackville . Wie van bloemen , tuinen en bomen houdt , houdt van Sissinghurst. Het domein is een opeenvolging van kleine tuinen , tuinkamers met elk een eigen thema. Wie kon beklom de toren met zijn 78 treden ,van waar men een prachtig zicht had op de tuinen en de omgeving. In de toren had de schrijfster haar werkkamer maar deze kon niet bezocht worden. De stallen die omgevormd zijn tot bibliotheek , bureau en woonruimte nemen je mee in het wel heel speciale leven van deze vrouw. Ook hier hadden we tijd tekort om het hele domein te bewandelen.



Na de schitterende tuinen rijden we door de hopperoute naar Canterbury voor een gezellig en gezamenlijk middagmaal. Daar kregen we een glas wijn van het comité wat door iedereen werd geapprecieerd. Nu nog vlug wat winkelen vooraleer de plas weer over te steken, t.t.z onder de plas.

Na een mooie, zonnige 5-daagse met een enthousiaste groep deelnemers kwamen we eerst in Veurne en daarna in Brugge aan.

Tot volgend jaar.

Marie-Paule